

Geloofd zij Jezus - Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

## PAUL VAN DE SIJPE

echtgenoot van Mevrouw Lena DE SAEDELEER,  
1-ste Sergeant-majoor vlieger bij de 2- de Jacht-  
bommenwerpers wing,  
geboren te Kerksken, de 30 december 1938 en  
om het leven gekomen tijdens Bevolen dienst bij  
een vliegtuigongeval te Florennes,  
de 6 augustus 1964.

Gezalfd met de H. Olie der stervenden.

Na een vriendelijk wiiven, start het vliegtuig van Paul, om aan te landen in de have van de eeuwige. Nog dezelfde dag naa hij zijn ouders onbewust een laatste vaarwel toegestuurd bij een familiaal bezoek, dat hij zo graag vernieuwde. Pas enige uren komt de verpletterende tiding van zijn plotselinge dood als een knetterende donderslag. In de volle bloei van zijn 28 jaar werd de forse eik geknakt als een dorre gras-halm. Lusteren we naar de wijze raad van de navolging Kristi « wees immer bereid, en leef zo, dat de dood u nooit in ongereetheid vind ».

Te vroegtijdig werd hij ons ontnomen bij het vooruitzicht van zulk vruchtbare loopbaan; doch aan de ondoorgrondbare raadsbesluiten van de Heer moeten wij ons volkomen onderwerpen.

De diepbetreurde afgestorvene was een man van diepe godsvrucht, noeste werker, trouw aan zijn plicht, vastberaden in de beslissing die hij in alle ernst genomen had, en vroeg bewust van verantwoordelijkheid. Wat heerlijke lente volzomerbeloften. Niettegenstaande zijn aantrek voor het stille familieleven, was hij minzaam, offervaardig en goedhartig jegens zijn gezellen en

plichtmatig tegenover zijn overheid.

Teerbemide echtgenote, de wederzijdse liefde die ons zo hartelijk bezielde, is van korte duur geweest, we waren beiden zo gelukkig te zamen in de gezellige huiskring, waar wij onze wederwaardigheden zo intiem konden mededelen; maar het aards geluk is zo onbestendig en zo broos. Ik dank U voor uw warme genegenheid, voor uw toewijding en zelfverloochening, die mijn loopbaan van U vereiste. De tweede ontmoeting hierboven zal geen einde kennen, dat moet ons troosten. In die zoete verwachting blijven wij verenigd door de kristelijke liefde, die het graf overleeft. Hierbeneden door een vurig gebed voor mijn zielrust en hierboven door een machtige voorspraak bij Gods troon.

Duurbare ouders, van wie ik altijd zoveel heb gehouden, U ook ben ik dankbaar om uw voorbeeldige toewijding en vrome opvoeding; na God ben ik U alles verschuldigd. Ik heb zulk zalige stonden bij U gesleten, het was mij zo aangenaam telkens als ik bij U mocht terugkeren. Ik blijf uw teergeliefde en liefhebberde zoon.

Geliefde broeders en familieleden, de beste waarborg van uw genegenheid voor mij zal zijn, een bestendige herinnering in uw godvruchtige gebeden, vooral bij het bijwonen in de H. Mis.

Vaartwel en tot weldra hierboven bij de Heer.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

Mevr. Paul VAN DE SIJPE-DE SAEDELEER,  
Hr en Mw Cyriel VAN DE SIJPE-D' HONDT,  
Hr en Mw Herman VAN DE SIJPE-LOBERT en kinderen,  
Hr en Mw Georges VAN DE SIJPE-DE TROYER en kinderen,  
Heer Gabriël VAN DE SIJPE,  
Mevr. Theofiel VAN DE SIJPE-GEES,  
De familiën VAN DE SIJPE - D' HONDT, DE SAEDELEER - TAS,

BEDANKEN

Foto M. De Ryck, - Drukk. F. Boonen, Kerksken.

