

«Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven».

(Jo. 11, 25)



Biddend gedenken wij dankbaar

Yvonne, Adeline VAN DE SIJPE

echtgenote van

Elien SCHOLLAERT

geboren te BALEGEM op 22 augustus 1922
en godvruchtig overleden in het U.Z. te GENT
op 11 december 1991,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving
en de gebeden van de kerk.

Op die koude decemberdag, twee weken voor Kerstmis, is voor iedereen onverwacht ons Ma van ons heengegaan. De verslagenheid van die droeve mare was groot, vooral omdat velen niets afwisten van haar ziekte.

Ons leven is de grote Advent van hoopvol uitzien naar de Heer, die ons opwacht. In dit geloof leefde onze dierbare overledene. Zij was gereed voor de ontmoeting met de Heer. Op deze dag durven wij doorheen onze droefheid, dankbaar en fier terugblikken op een leven vol goedheid, toewijding, liefde en trouw.

Opgegroeid in een diep christelijk en talrijk gezin van negen kinderen, heeft zij van jongsaf aan de grote waarden van geloof en werkzaamheid leren kennen en waarderen, en die zelf ook toegepast in haar eigen leven. Zij was steeds opgewekt en optimistisch. Voor haar echtgenoot was zij een trouwe steun in alle omstandigheden.

In overtuigd en diep geloof, met gedegen werkzaamheid en gedragen door een intense liefde heeft zij haar stukje wereld uitgebouwd en mooi gemaakt, niet zomaar voor zichzelf maar tot welzijn van haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, verbonden ook met velen die in haar leven een plaats hebben gehad.

Wij mogen God dankbaar zijn om deze echtgenote en moeder, om alles wat Hij ons door haar geschonken heeft aan goede levensgaven. Ze hielp en werkte waar het nodig was. Hier denken we speciaal aan haar goede, maar toch strenge oppas van haar kleinkinderen. Ze was een goede gastvrouw en ging naar anderen toe, bekommerd als ze was om de wijde kring van familieleden en vrienden.

Die zorg en genegenheid was wederzijds. Dat ondervond zij best toen haar gezondheid minder goed werd en zij zich omgeven wist door zoveel liefde en aandacht vanwege echtgenoot, kinderen en kleinkinderen.

Zij was een gelukkig mens omdat haar leven niet oppervlakkig was, maar gevuld met haar zorg om wat we mekaar in deze Kerstdagen toewensen: vrede en geluk, liefde en licht, trouw en hartelijkheid. De vervulling van deze diepmenselijke verlangens, beleeft zij nu voorgoed tenvolle bij de Heer.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, familie en bekenden, hebt dank voor uw genegenheid en liefde. Eens brengt de «God-met-ons», Emmanuël, ons allen in zijn Hemelvrede.

De families VAN DE SIJPE, SCHOLLAERT,
WAEYTENS, STEVENS en LIMBOURG

*danken U van harte voor de blijen
van christelijke deelneming en medevoelen
in hun rouw.*

Drukk. VAN DE MAELE - Begraf.-Fun. VAN DEN DRIESSCHE. G'Bergen

