

Niemand weet waarom geluk soms wegwaait ...



Dankbare herinnering aan De Heer

## Marc VANDESTAPELE

**echtgenoot van Mevrouw Christine PUISSANT**

geboren te Oprakel op 5 september 1947 en  
plots overleden te Kortrijk op 28 oktober 2002.

---

*" Ongewild en onverwacht  
niemand had dit gedacht  
's morgens vroeg van huis  
's avonds niet meer thuis. "*

Papie, Papa, Marco of Meneer Stoapel, hoe we hem ook noemden, hij betekende zoveel voor ons. Zijn gezin was zijn lust en leven. Hij wilde er alles voor geven.

Een uitstapje, een etentje met zijn gezin maakte van hem de gelukkigste man ter wereld. Voor het uithalen van een grap was hij steeds te vinden. Door zijn grote levenslust en moed overwon hij enkele zware periodes in zijn leven.

Zijn leven was nu volmaakt : een vrouw uit de duizenden, beide kinderen gelukkig, een eerste kleinkind, zijn jeep ... en zijn zoon die dicht bij hem ging wonen.

Zijn hof op het Schavaert tussen al zijn dieren was voor hem een paradijs.

*Er is nog zoveel niet gezegd  
er is nog zó veel doodgezegen  
Weggestopt en opgekropt  
stil gesust en zoet gekust  
afgeschoven, weggewoven  
Zoveel waarheid nog ontdoken  
zoveel nog niét uitgesproken  
en het heeft zo voor de hand gelegen  
Zoveel grond nog niet ontgonnen  
zoveel plannen niet begonnen  
vragen die geen antwoord kregen  
Wel gedacht maar niet verteld  
afgewacht en uitgesteld  
doorgeschoven, weggewoven ...*

---

Christine PUISSANT, *zijn echtgenote;*  
Luc en Sylvie REYNTJENS-VANDESTAPELE,  
Frédéric en Kathalyn VANDESTAPELE-PIERS,  
*zijn kinderen;*  
Thibaud REYNTJENS, *zijn kleinkind;*  
Marc en Julienne VANDESTAPELE-NASSENS,  
*zijn ouders;*  
Christophe † en Augusta PUISSANT-PARFONDRY,  
*zijn schoonmoeder;*  
De families VANDESTAPELE-NASSENS  
en PUISSANT-PARFONDRY,

**danken U voor uw blijken van medeleven.**

*Uitvaartverzorging Devos. Ronse.*

