

Gij die zijn dood beweent en hem op aard bemindet
Bidt dat ge zijne ziel bij Jezus wedervindet.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

Valère Van Triempont

zoon van Mijnheer Achiel
en van Mevrouw Bertha DE BORRE

geboren te Sint Martens-Lierde, den 16 Mei 1930 en
godvruchtig overleden in de Kliniek te Opbrakel,
den 9 Maart 1948. Versterkt door de H. H. Sacra-
menten.

*Hij was lid van de Bond van 't Heilig Hart
en van de Gregoriaanse zangmaatschappij.*

Noch de kunst der geneesheren, noch de offer-
vaardigheid, de liefde en de gebeden van ouders en
broer, konden hem van de dood ontrukken.

Zoals het de Heer behaagd heeft is het geschied :
Zijn naam zij eenwig steeds geprezen !

Hij was 'n jongeling vol edele gaven : goedheid,
rechtvaardigheid, blijmoedigheid en eenvoud
waren hem eigen. Van zijn prilste jeugd af heeft hij
de Heer gevreesd, en als voorbeeldig lid van de
Bond van het H. Hart, was hij maandelijks op post
in de Bondsmis en Bondscommunie. Ook heeft hij
steeds vertrouwd op Jezus Hart : daarom mocht hij
kalm de dood tegemoet zien.

Lieve ouders, grootmoeder, broeder en familie,
weent niet al te bitter om mijn vroeg heengaan.
Ge weet hoe hard soms 't leven is, en hoe ijdel
's werelds geneugten.

Bidt intussen veel voor mij, totdat wij later eens
allen weder verenigd worden in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

De Familien VAN TRIEMPONT, DE BORRE,
HEERMAN en VANDEN DOOREN,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U