

Vaarwel, Arthur! In 't ander leven zal God u loon naar werken geven, terwijl wij hier nog lange jaren 't geheugen van uw deugd bewaren. G. G.



**Gedenk in uw gebeden de ziel van**

DE HEER

**Arthur, Marcel VANTRIMPONT**

echtgenoot van

**Léonie, Valérie MOULIGNEAU,**

geboren te Everbeek op 15 september 1902 en godvruchtig overleden te Zarlardingne op 17 maart 1983, gesterkt door het Sakrament van de zieken.

---

Een goede vader is van ons heengegaan, een man van diep en daadwerkelijk geloof, eenvoudig en open van karakter, begaafd van geest en edel van hart, steeds bereid om iedereen met raad en daad bij te staan.

Het geloof was zijn kracht en tevens zijn trots; het heeft hem gesterkt in moeilijkheden, strijd en lijden en hij heeft het zich altijd tot een eer gerekend het fier en openlijk te belijden.

De Heiland heeft hem de laatste jaren van zijn leven, het lijdenskruis dan ook niet gespaard. Hij heeft het begrepen en heeft zijn kruis met voorbeeldig geduld tot het einde toe gedragen.

Dierbare echtgenote, samen hebben we het wel en wee van het leven gedeeld en aanvaard. Ik dank U voor uw liefdevolle genegeheid en zorgen mij betoond dag en nacht. Mijn heengaan zal u zwaar vallen maar put kracht om te leven waar ik die vond om te sterven: uw geloof.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, vader zag u toch allen zo gaarne, God zegene U... blijft vaders werk en liefde gedenken en bidt veel voor hem. Steunt elkander en blijft rond moeder geschaard.

Mijn beminde familieleden en vrienden vaartwel en schenkt mij ook een vurig gebed.

De families VANTRIMPONT, HAGEMAN, MOULIGNEAU, VAN DE PONTSELE danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

---

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek  
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel