



Ontving door geloof in Jezus-Kristus eeuwig  
leven bij de Vader.

## **Elvida Van Trimpont**

echtgenote van **Richard Goemaere**

geboren te Zarlardinghe op 11 juni 1899 en  
godvruchtig overleden te Geraardsbergen op  
25 november 1974, gesterkt door de H. Sakra-  
menten van de zieken.

---

Voor Uw gebed voor onze dierbare en voor  
uw medeleven danken U :

Richard Goemaere  
Germaine Goemaere  
Jef en Lucienne Pierreux - Goemaere  
Carl en Agnes Hertling - Goemaere  
Paul en Christiane Goemaere - De Temmerman  
Andre en Francine Goemaere - Baetens  
Kristiane Goemaere  
Rene en Gerarda Goemaere - De Vlamincq  
Gerard en Godelieve Simaëys - Goemaere  
De families Van Trimpont, Goemaere, Jonckheer  
en De Lil.

God, met dit sterven is onherroepelijk uit ons  
leven verdwenen, veel wijsheid, mildheid en  
begrip ; vooral veel eenvoud en geloof.

Toch past onze bewondering en dank om het  
beeld dat dit leven nalaat, dank om alles wat  
het aan goedheid uitstraalde.

God, wij geloven dat dit onvermijdelijke einde  
tevens het begin is van iets, waar onze ver-  
beelding niet bij kan en menselijke woorden te  
kort schieten. Het gaat om hemel en geluk, om  
vrede in U, om eeuwigheid. Aanvaard dan Heer,  
het leven van deze echtgenote en moeder, dat  
zoveel aan waarde won omdat het woord van  
Uw zoon daarin tot volle ontplooiing kwam zodat  
het nu rijker en edeler naar U terugkeert.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,  
ik dank U voor alles wat ge voor mij betekend  
en gedaan hebt, ook voor de goede zorgen die  
ge me vooral de laatste jaren hebt gegeven.  
Bidden wij verder voor elkaar tot het ogenblik  
komt van het eeuwig wederzien.

---

Drukkerij De Vos, koster Overboelare