

Ik weet mij gelukkig in leven en dood,
steeds hoop ik goedheid van God 't ondervinden.
God zal mijn behoeder, mijn veiligheid zijn,
Hij zal een steun en een trooster mij wezen.
(Uit het boek van de Psalmen)

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

emiel van trimpont

echtgenoot van wijlen
Mevrouw Elvire DE NOOZE,

geboren te Sint-Martens-Lierde op 8 juni 1903
en godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel
op 9 juli 1989.
Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Een goed man is van ons heengegaan.
Zelfs met moeilijk werk heeft hij gezorgd voor
zijn gezin. Hij kende blijde dagen, maar ook
werd hij niet gespaard van beproevingen: het
verlies van zijn dochter en later van zijn echt-
genote.

Zoals de meeste mensen heeft ook hij wellicht
gedroomd van een hoge ouderdom; maar voor
hem werd het aftakeling en een hoop menselijke
ellende.

Nu is hij van alle menselijke miserie bevrijd
en als gelovige mens kan hij nu hopen op de
beloning die God beloofd heeft aan wie gepoogd
heeft hem trouw te zijn.

Mogen de engelen hem nu begeleiden tot in het
hemelse Jeruzalem om er zijn geliefden weer te
ontmoeten en er met hen voor altijd gelukkig
te zijn.

Mijn dierbare kinderen, dank voor de genegenheid
voor uw oude vader, vergeet mij nu niet in uw
gebeden; zo blijven wij het best in gedachten
verbonden en wordt onze hoop versterkt op een
weerzien bij de Heer.

De families

VAN TRIMPONT, HEERMAN, DE NOOZE,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis: donderdag 7 september 1989 om 19.30 u.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel