

Moeder zijn, is vreugde en pijn,
in 't harte biddend dragen.

†

Vroom aandenken aan
mevrouw

MARIA VAN TRIMPONT

weduwe van de heer
Nestor Van Wijmeersch

geboren te Overboelare op 16 juni 1897 en
er godvruchtig overleden op 13 februari
1987, gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

De families

Van Trimpont, Van Wijmeersch,
Ribbens en Beernaert
danken voor uw blijken van mede-
leven in hun rouw en voor de
steun van uw gebed.

Begravenisond. V. D. Driessche, Geraardsbergen
Drukkerij De Vos, Koster, Overboelare - 41.12.67

De dood heeft voor sommigen iets huiveringswekkends en toch, als wij het afsterven meemaken, zoals van deze vrouw, die zo rustig en vredig en bijna onnaspeurlijk van ons is heengegaan, ervaren wij hoe de dood enerzijds iets mysterieus en onbegrijpbaars is maar anderzijds iets eenvoudig en verheven is.

Als een goede moeder heeft zij haar taak volbracht: trouw, offervaardig, liefdevol. Met vroomheid en fijngevoelige dienstbaarheid heeft zij haar gezin getekend. Zij mocht een schone oude dag slijten, weliswaar doorspekt met een vleugje lijden en verdriet, maar omringd door de nooit aflatende zorgen van haar kinderen, kleinkinderen en verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis, zorgen die zij eens besteedde aan haar dierbare echtgenoot en die zij nu op haar beurt gulhartig mag ontvangen.

Haar kerkboek en rozenkrans waren haar beste gezelschap geworden en zo leefde zij innig verbonden met de Heer die haar een vergezicht had geopend op een eeuwig leven.

Dankend bidden wij de Heer voor dit leven. Zij zal voor haar naastbestaanden een voorbeeld nalaten van edelmoedig gedragen plichtsvervulling. Moge haar gedachtenis in ons hart levendig blijven.