

Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
Wij zullen zingen,
lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld :
« Hun God doet wonderen ».
Ja, Hij doet wonderen,
God is ons midden,
Hij is onze vreugde (Psalm 126)

†

Gedenk in uw gebed
Mevrouw

Marie, Germaine Van Trimpont

echtgenote van de Heer

Robert Poelaert,

geboren te Sint-Martens-Lierde
op 11 september 1909 en ons voorge-
gaan naar de definitieve vreugde bij de
Heer in het Stedelijk Ziekenhuis
te Geraardsbergen op 13 maart 1991,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families Van Trimpont, Poelaert,
Heerman, Van den Dooren,
danken U oprecht voor uw bliken
van kristelijke deelneming.

God, onze Vader,
wij danken U
voor het lange leven van moeder,
voor haar geloof
en vertrouwen in U,
voor haar christen zijn
voor haar levenswijsheid en goedheid,
voor haar thuiszijn bij haar
echtgenoot en kinderen.
Voor haar liefde
voor al wat schoon is,
voor haar menselijkheid in het lijden.
Ja, Heer, Gij doet wonderen,
Gij zijt onze vreugde.
Wij bidden U, God,
dat moeder in de tederheid
van Uw almacht
op ons allen mag neerzien
en tot ons hart mag blijven spreken.

Namis : zondag 21 april om 9.30 uur.

Rouwleiding Beernaert, Geraardsbergen
Druk. Devleeschouwer, Brakel