

IN DE VREDE DES HEREN



WIL VROOM GEDENKEN  
de Heer

## MICHEL VAN TRIMPONT

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE WANNEMACKER

geboren te Geraardsbergen de 8 december 1902  
en er zachtjes in de Heer ontslapen  
de 3 maart 1968, gesterkt door de genademiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk 'in extremis'.

—

Leer onverwachts en stil is hij van ons heengegaan, juist toen we dachten dat hij opnieuw opgeknapt was. Het kost ons moeite om te geloven, dat we hem morgen of overmorgen niet weer zullen ontmoeten, groetend van ver en iedereen herkennend, levendig en actief, vlug en gedienstig, op zijn bureel of bij zijn klanten, of rustig thuis, in zijn tuin of bij de haard. Zoals we hem zagen 's morgens vroeg in de frisse lucht of 's avonds laat, wat napratend, in een wolk van rook. Thuis vooral zullen we hem missen, als echtgenoot en als vader. Maar zijn beeld blijft in ons en willen wij in ons bewaren, trouw en dankbaar.

En vooral geloven we vast, dat Hij die ons allemaal ééns bij Zich thuis verwacht, ook hem heeft

opgenomen. Voor hem een 'ander huis' heeft gebouwd, nu zijn 'aardse huis' is afgebroken. Dat hopen we op grond van Zijn goedheid en Zijn trouw, Hij die toch voor ons zijn eniggeboren Zoon heeft prijsgegeven aan de dood en hem voor ons heeft opgewekt.

Mijn dierbare echtgenote, gij zijt voor mij een zachte, trouwe, vrome levensgezellin geweest. Ik dank U daarvoor. Blijf de goede moeder voor onze kinderen. Mijn jongens en mijn dochter, bouwt sterk en moedig uw eigen leven uit, maar blijft met mekaar en met uw moeder voor altijd diep verbonden. God zegene U en beware U.

---

Uw gebeden en deelneming in onze smart, waren voor ons een milde troost.

Daarom danken U innig :

De Familiën

VAN TRIMPONT  
DE WANNEMACKER  
BAUDOUIEN  
VERMEULEN

Druk Pauwels