

Zalig zij die sterven in de Heer!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Irma VAN TRIENPONT

weduwe van de Heer

Bernard KIELEMOES.

Geboren te Munkzwalm, de 30 april 1898 en
godvruchtig overleden te Zottegem, de 5 juni 1965.
Gesterkt door de H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

We hadden er zo om gebeden, Heer, dat we moeder
toch nog enige jaren zouden mogen bij ons zien, we
hebben haar zo bemind en we wensten haar onze liefde
nog langer te mogen tonen, maar Gij hebt er anders
over beschikt. Wij hebben haar met een laatste hoop op
redding zien vertrekken, maar de ziekte kende een plotse
en fatale afloop: wij zagen haar niet meer naar huis
terugkeren. Wij buigen het hoofd voor Uw heilige wils-
beschikking.

Gelukkig de mens die in zijn leven steeds de Heer heeft
gevreed en zijn handel en wandel heeft gericht volgens
de wetten van God: in het uur van zijn dood zal hij
juichen en jubelen, omdat hij in het licht van de eeuwig-
heid zal begrijpen dat het leven slechts een proeftijd was
en het sterven een gelukkig opgaan naar de plaats van
het loon.

(H. Alfonsus)

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor de
zorgen en genegenheid waarmee ge mij hebt omringd.
Dierbare familieleden en vrienden, blijft voor mijn ziele-
rust bidden.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

Heer en Mevrouw Cyriel SCHERLIPPENS-KIELEMOES;

haar kinderen.

Heer Rufin SCHERLIPPENS;

Mejuffrouw Annie SCHERLIPPENS;

haar kleinkinderen.

De familiën VAN TRIENPONT-BOUSARD en
KIELEMOES-MARTENS,

*danken U van harte voor de blijken van genegenheid en
gebeden betoond bij hun rouw.*