



Liefdevol aandanken

aan Mevrouw

Emma VAN TURTELBOOM

echtgenote van de Heer

Albert VAN DEN DOOREN

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op
8 september 1913 en er in familiekring
godvruchtig overleden op 31 december 1992.

—

Albert Van Den Dooren,
Roger en Denise Van Den Dooren-De Vuyst,
Tony en Carine Verstraete-Van Den Dooren en
kinderen Sandrine en Celine,
Luc en Ann Janssens-Van Den Dooren en
kinderen Annelies en Christoffel,
De families Van Turtelboom, Pannekoeke, Van
Den Dooren en Van Nieuwenhove,
danken U voor de blijken van genegenheid.

Emma is van ons heengegaan. Niemand had dit verwacht.

Maar heengaan... mogen heengaan in de vreugde van Jezus, betekent niet: troosteloos treuren.

Deze goede echtgenote én moeder, heeft het doel van haar leven bereikt: liefdevol meegewerkt aan Gods Schepping, mogen genieten van de goede vruchten ervan en tussenin gegeven, wat haar Schepper toekwam.

Met geloof, hoop en liefde heeft deze dierbare haar leven geleefd.

Haar geliefde man en kinderen hebben haar altijd hun wederliefde betoond.

Met deze wederzijdse genegenheid nemen wij afscheid. Moge God haar belonen met het Paradijs.

Liefste echtgenoot, kinderen, familie en vrienden, bedankt voor al de mooie herinneringen, voor uw vriendschap en genegenheid.

Omdat wij door het gebed verenigd blijven zeg ik U geen vaarwel maar tot weerziens bij de Heer.

Druk Magerman - Zottegem - Begr. De Martelaere