

De Heer komt op het onverwachts, wees daarom steeds bereid om voor Zijn aanschijn te verschijnen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Maria-Renilde Van Turtleboom
echtgenote van Mijnheer
Petrus-Philemon Carrijn

geboren te St Maria-Oudenhove de 1 november 1898, en godvruchtig in de Heer ontslapen te Ste Maria-Lierde de 26 juni 1959. Gesterkt door de H.H. Sakramenten en de Pauselijke zegen.

—————
Zoals we hierboven kunnen lezen, is bij deze duurzame overledene, de afstand tussen geboorte en sterven betrekkelijk kort.

En hoe zijn bovendien de laatste maanden niet gevuld geweest met pijn en lichamelijke kwelling! Gelukkig wist ze, dat we, naar het woord van de H. Apostel Petrus, hier slechts « pelgrims en vreemdelingen » zijn, en zo heeft ze haar langdurige sukkeling in gebed aan God opgedragen en in volle vertrouwen de H.H. Sakramenten ontvangen

Geliefde echtgenoot en kinderen, na de maandenlange ziekte, komt onze scheiding dan toch nog vroeg. Wanneer ge mij naar het kerkhof vergezelt, denk er dan wel op na, dat gij allen spoedig dezelfde weg zult moeten gaan. Onthoudt het daarom wel : vooruitgang in de wereld is iets voor enkele jaren, maar niet alles.

Alles begint daar, waar aardse waarden eindigen
Dan luid de vraag van de Goddelijke Rechter :

Hoever staat ge met de vooruitgang in de deugd? Wat hebt ge gedaan met mijn 10 geboden? En met de 5 van de door mij gestichte Kerk? Want wie haar aanhoort, aanhoort Mij.

Ook daarover moet ik nu rekenschap gaan geven. Daarom vraag ik U, mijn geliefde huisgenoten, geen tranen, maar wel gebeden. Wilt, samen met de familieleden en kennissen, die mij zo goed hebben verzorgd tijdens mijn ziekte, ook op die manier voor mij blijven zorgen, het weze de weg naar het blijde wederzien.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn toevlucht (300 dagen aflaat)



De familiën VAN TURTELBOOM-CARRIJN
BETTESONNE-CARRIJN

danken voor de blijken
van innige deelneming
en uwe gebeden.