



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

**Polydore Joseph
VAN TURTELBOOM**

echtgenoot van Mevrouw
Madeleine DE BRAKELEER

Geboren te St.-Maria-Oudenhove op 3 juli 1912
en overleden in het A.S.Z. te Geraardsbergen
op 29 september 2003.

Oudstrijder - Krijgsgevangene 1940-1945
Lid van het Nationaal Verbond der
Oud-Krijgsgevangenen - Afdeling Deftinge

De families VAN TURTELBOOM, DE BRAKELEER,
PANNEKOEKE en MARÉ,

danken U voor uw aanwezigheid en blijven
van medeleven.

De namis zal opgedragen worden in de kerk van
St.-Martens-Lierde op zaterdag 8 november 2003
om 17.30 uur.

Alg. rouw: J. Van Den Driessche - 054/412850

Joseph, een echtgenoot, een vader,
een pépé ons zo lief !
Een goed en lang huwelijk van 65 jaar
met Madeleine.
Wij blijven je in ons hart dragen.
We denken aan zoveel dingen dankbaar terug...

Dankbaar zijn we om jou zorg over ons allen.
Nooit ontbrak in ons gezin wat noodzakelijk was.
Je kende een goed en gelukkig leven.
Voor velen was je een echte volksvriend.

Je hobby's
het volgen van de sport ...
Koers, voetbal ... brachten je onder de mensen.
Zo trachtte je jong te blijven,
met een sportieve geest.

Niemand echter ontsnapt aan het
ouderdomsproces.
Langzaam overviel het ook jou.
Je bleef er rustig bij, geen geklaag,
je bleef wilskrachtig.
Je tuin, de kippen en konijnen
hielden je in beweging.

Je echte oude dag brak door
bij de opname in het ziekenhuis.
Het ging snel, te snel voor ons !

Onze vader en pépé,
een mens geboren uit de aarde
en aan de aarde met hart en ziel
gebonden en verliefd —
laat hem nu in die aarde rusten, God,
want zijn vruchtbaar leven ...
zal voor ons de aarde verwarmen
en ons verder door het leven dragen.
Amen.