

Geloofd zij Jezus Kristus ! Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Achiel VAN TWEMBEKE

Echtgenoot van Mevrouw Emma HOEBEKE.

Geboren te Nederbrakel de 5 Januari 1901 en er
godvruchtig overleden de 10 Juni 1954.

Voorzien van de Laatste HH. Sacramenten.

Uiterlijk gezien, heeft de ene mens het schoner en gemakkelijker in het leven dan de andere. En als men de vraag stelt : « waarom » dan kunnen zij, die geen geloof hebben alleen verwijzen naar het blinde noodlot, en zeggen: « spijtig voor die man »? Voor hun echter die geloven in God en aanvaarden dat het aardse leven, de voorbereiding is op het eeuwige, kan, zelfs een leven vol tegenslag en beproeving, geen droevig en spijtig leven zijn. Hoe meer beproeving in een mensenvan leven, hoe meer gelegenheden geboden worden om zeer rijk te worden aan verdiensten voor de eeuwige vreugde van de hemel.

De duurzame overledene heeft jaren lang een zware beproeving moeten dragen ; en als hij naar O. L. Heer is terug gegaan, dan was het omdat zijn lijden, de laatste weken werkelijk onuitstaanbaar werd. Zijn miserie heeft hij steeds gedragen zonder wanhoop. O. L. Heer, die hij steeds met de hoogdag ontving gaf hem de moed, zijn lijden verdienstelijk te maken en het te dragen lijk en met Jezus voor de redding van zijn medemens. Zo groot zijn gedragen beproeving, zo groot zal ook zijn eeuwig loon zijn.

Duurbare echtgenote, kinderen, familieleden, hebt allen grote dank voor het grote geduld dat ge met mij hebt moeten hebben. Het was voor mij steeds een grote troost te ondervinden dat niets

voor U te veel was. Ik bid voor U bij O. L. Heer opdat uw opgang naar de eeuwigheid ook een blij wederzien moge worden in de Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)



Zeer getroffen door uw bliken van diep kristelijk medevoelen bieden U hiervoor hun welgemeende dank :

De familiën VAN TWEMBEKE
en HOEBEKE.