

... die, moe gewrocht en moe geleden,
een beter land is ingetreden.. (G. Gezelle).



Moge Hij nu voor eeuwig rusten in Zijn geluk
DE HEER

ALFONS VAN TWEMBEKE

echtgenoot van Mevrouw

CLOILDE D'HA EYER

geboren te Nederbrakel op 19 oktober 1903 en
tot zijn Schepper teruggekeerd op 19 november
1966. Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Zijn levensloop kan bondig samengevat worden
als volgt : " Hij werkte zich met uitzonderlijke
moed en wilskracht door het leven ".

Geboren onder het sterrenbeeld " Weegschaal " heeft hij steeds ten volle beseft dat de mens het positieve tegenover het negatieve kan afwegen maar dat het uiteindelijk de Heer is die om het doorslaan beslist.

Drie maand nadat de Heer hem zijn plaats gaf in de samenleving verloor hij het dierbaarste : zijn moeder. Zijn jeugd was kort en zonder geschiedenis omdat de werkelijkheid hem al te vroeg voor zijn verantwoordelijkheden plaatste. Als jongeling begon hij met het uitbouwen van zijn gezin op een ogenblik dat de wereldcrisis voor de deur stond. In deze moeilijke omstandigheden kon hij steeds beroep doen op zijn plichtsbeseft en wilskracht om zijn familie te geven wat ze nodig had. Zonder het zelf te kennen heeft hij het spreekwoord " Wat mogelijk is, is gedaan ; wat onmogelijk is zal gedaan worden " in praktijk omgezet.

Liefste vader, uw invloed op ons, vrouw en kinderen, was groot. De lessen die wij van U kregen waren van het aanschouwelijke type " het voorbeeld ", meer niets. Wij zijn U daar dankbaar voor.

Liefste vrouw, kinderen en kleinkinderen, ik ben zeer gelukkig geweest bij U, ik dank de goede God voor de jaren waarin we samen mooie en minder mooie dagen beleefden. Ik bid bij de Heer om uw aller welzijn.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene, Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken U

De families VAN TWEMBEKE, D'HA EYER, MEER-
SCHAUT en DE BOEK.

Druk. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470