

« Gij zijt bedroefd, maar ik zal U weerzien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap ontnemen ». (Jo. 16, 22)



GEDENKEN WIJ VROOM

de Heer

Alfons - Albert Van Twembeke

echtgenoot van Mevrouw
ANNA COESENS,

geboren te Nederbrakel op 3 juni 1909 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel
op 9 september 1974,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Mijnwerkers-Brancardiërs.

Met droefheid in het hart dragen we vader
ten grave, maar tevens met dankbaarheid,
omdat hij zo uitnemend goed was.

Hij dacht niet aan zichzelf en hij begreep
dat de liefde leven is voor anderen zonder
veel woorden te verspillen maar met werken
en offeren, en dat hij daarvoor kon steunen
op de genade van Kristus.

Het leven is voor hem bijzonder hard ge-
weest. De oorlogsjaren en het labuur in de
mijn, de bekommering voor zijn gezin en
de zwakte van zijn gezondheid hadden zijn
karakter gestaald. Van het ogenblik dat een
zware steen in de mijn hem verpletterde,
droeg hij als een drukkende last de ziekte
in zijn lichaam mee. Hij werd erdoor gete-
kend, maar steeds bleef hij een opgeruimd
man en een aangename vriend. Hij leefde
door en door mee met al het leed dat zich
in zijn familie voordeed en tilde zich boven
zijn ziekte uit om de feestelijke momenten
mee te vieren.

Hij wist dat hij ging sterven, maar zijn
geloof gaf hem de berusting, niet van ie-
mand die gedwongen is het zware noodlot
te ondergaan, maar van iemand die opvaart
naar God.

Wij vrouwen hem aan God toe, de woor-
den van Kristus indachtig : « Zalig de zacht-
moedigen, want zij zullen het Land bezitten ».

Wij blijven op hem rekenen, want de steun
die hij ons tijdens zijn aardse leven gaf, zal
hij ons blijven geven, nu hij is opgenomen
bij de gelukzaligen in de hemel.

De families VAN TWEMBEKE, COESENS,
VAN DER BEKEN, DE PREZ,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelname in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel