

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
de Heer

Arthur VAN TWEMBEKE

weduwnaar van Mevrouw

Irma Van Waeyenberge,

geboren te Nederbrakel op 15 augustus 1902 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 17 april 1980, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

« Alleluia, de Heer is uit de dood opgestaan ». Deze paasvreugde vervult het hart van alle kristenen, want door Zijn verrijzenis heeft de Heer getoond dat Hij de grote overwinnaar is van het kwaad.

Vandaag bidden we dan : « Heer, laat uw dienaar Arthur deelachtig worden aan het eeuwig geluk, als loon voor al het schone en goede uit zijn leven. Hij heeft zijn beste krachten gegeven voor zijn gezin, in de beproeving wist hij stand te houden dank zij zijn geloof en zijn moed. Heer, laat hem nu een hemel-

se helper zijn voor allen die hem dierbaar waren en help ons zo te leven dat ons « weerziens bij de Heer » eens een werkelijkheid moge worden.

Maria, troost van de bedroefden, bid voor ons.

De families Van Twembeke, Van Waeyenberge, Schamp, Spitaels,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van deelneming in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel