

Het is een heilzame gedachte voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun zonden ontslagen worden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Arthur VAN TWEMBEKE

echtgenoot van Mevrouw

Anna GOSSEYE

geboren te Nederbrakel, op 23 mei 1897 en er
godvruchtig overleden op 14 mei 1963,
voorzien van de HH. Sacramenten van de zieken.

De ouderdom komt met kwalen en gebreken. Dit zware kruis heeft hij vele jaren gedragen.

Moge de dood daarom voor hem een bevrijding zijn van de ellende en haar overplaatsen in de onmiddellijke aanschouwing van Gods glorie.

Het is een heilzame gedachte te bidden voor de overledene. Daarom genadige en barmhartige God, smeken wij U ootmoedig de ziel van uw dienaar vergiftig te schenken. Gij hebt hem uit dit leven doen scheiden: lever hem niet uit aan de hel en verstoot hem niet. Dat uw engelen hem naar het hemels Vaderland geleiden, opdat hij, die in U geloofd heeft, niet van U moge gescheiden worden, maar de eeuwige vreugde moge bezitten, door Christus onze Heer. Amen

Duurbare echtgenote, kinderen, familieleden, blijft mij gedenken in uw gebeden en tot wederziens allen in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer Nederbrakel

De families VAN TWEMBEKE, GOSSEYE, FOUBERT, VAN NIEUWENHOVE,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.