



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Bertha VAN TWEMBEKE

weduwe van René DE RUYVER,

geboren te Nederbrakel op 22 juli 1897
en in de Heer ontslapen in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 15 november 1981, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken.

Van sommige mensen vindt men, na hun
heengaan nauwelijks iets dat speciaal ver-
meld moet worden. Onopvallend was hun
leven, even eenvoudig hun afsterven; alles
getekend met dezelfde rust. Zalig zijn ze,
want hun werken volgen hen, werken die in
het oog van de wereld onbeduidend en on-
gekend waren, maar waardevol in de ogen
van God terwille van de trouwe plichtsver-
vulling.

Ge kunt die mensen in het licht van de
dood slechts bewonderen om hun stille een-
voud en trouw in de ve'e kleine dingen
waaruit hun bestaan was opgebouwd, en ge

koestert de stille wens, ook iets van die
eenvoud in uw leven te mogen kennen. Het
is wellicht een genade getuige te mogen
zijn van hun grote berusting tegenover de
dood.

Als een trouw kristen heeft Bertha ge-
leefd, als een diepgelovig mens is zij ge-
storven, haar wacht zeker het loon in de
hemel.

Beste kinderen en kleinkinderen, voor alles
wat ge voor mij en voor vader hebt gedaan
zeg ik U dank. Samen blijven we voor U
bidden voor Gods troon.

Ook U, mijn familie, mijn bekenden en
alle vrienden uit Najaarszon en zeker allen
die mij verzorgd hebben zeg ik dank voor
het geluk dat gij in mijn leven hebt ge-
bracht.

Heer, geef aan alle overledenen de eeu-
wige rust.

De families DE RUYVER-VAN TWEMBEKE,
danken U oprecht voor uw blijken van
medeleven in hun rouw.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel