

Ik ben de Verrijzenis en het Leven!



## BID VOOR DE ZIEL

van Meijuffer

# Celine Van Twembeke

dochter van wijlen

## Maurice en Theresia DE CROO

geboren te St Maria-Oudenhove de 27 Mei 1877,  
en er godvruchtig in de Heer ontslapen, de 4 Okto-  
ber 1954, versterkt door de genademiddelen van on-  
ze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Die haar gekend hebben geven van haar 'n goede  
getuigenis. Van kindsbeen af heeft zij God gevreesd,  
zijn geboden onderhouden, Hem lof en dank gegeven  
al de dagen van haar leven.

Omdat zij God welgevallig was werd de beproe-  
ving haar niet gespaard, doch zij verdroeg al haar  
kwellingen met verduldigheid en volle onderwerping  
aan Gods heiligen wil.

Hoe gelukkig is de mens die leeft zoals hij in het  
uur van de dood verlangt bevonden te worden.

Nav. van Chr.

Zij was uw kind, o Maria, haar hart heeft U altijd  
bemind, haar tong U altijd geloofd, toon dat Gij haar  
Moeder zïit.

Beminde Broers, Zusters en familieleden, ik ver-  
laat het aardse leven om naar een beter over te gaan.  
Hebt dank voor uw liefde, uw genegenheid en gedu-  
rige zorgen. Blijft voor elkander een steun en vergeet  
mij niet in uw dagelijkse Rozenkrans.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw (12 j. afl.)  
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid (300d.afl.)

Uitg. Jooris, Faliestr., St Ma.-Oudenhove



De familiën VAN TWEMBEKE - DE CROO

danken Ued. om Uw blijken  
van christelijke deelneming.