

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



**Bid voor de ziel**

van

**Emma - Elisa VAN TWEMBEKE**

weduwe van

**Richard - Jozef BETTESONE**

geboren te Nederbrakel den 22 Januari 1879 en  
er godvruchtig overleden den 24 Februari 1944.  
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zij was eene echt christelijke zorgvuldige en waakzame vrouw, die in de eenvoudigheid des harten, in de vreeze Gods en in de liefde tot de lijdende menschen haar leven heeft doorgebracht. Met gevoelens van dankbaarheid en waardeering zullen velen aan haar terugdenken.

Gelukkig wie de werken van liefde weet te beoefenen! De Heer zal hem ten kwaden dage te hulp komen. (Ps' 40, 2)

Worden wij niet moede goed te doen, want indien wij den moed niet verliezen, zullen wij er op tijd de vruchten van plukken. Daarom, terwijl wij er den tijd toe hebben doen wij goed aan allen. (Ad Col. VI, 9)

Wie in de godsvrucht tot Maria zal volhard hebben, zal onder het getal der uitverkorenen gerekend worden.

Bemide dochter en schoonzoon, ik dank U voor de zorgen die gij mij de laatste dagen van mijn leven met zooveel liefde hebt gegeven, moge de Heer het u honderdvoudig vergelden, En gij mijne broeders en schoonzusters, bloedverwanten en vrienden weest mij indachtig in uwe gebeden en in het Heilig Sacrificie der Mis opdat ik weldra Gods aanschijn moge aanschouwen.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.  
(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt

Mijnheer Arthur VAN CAUWENBERGE, zijne echtgenoot  
Marie BETTESONE en dochter CHRISTINE ;  
De Familiën BETTESONE en VAN TWEMBEKE ;

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in hun  
pijnlijken rouw, bieden Ued. hun innigen dank.