

Geloofd zij Jezus-Kristus !

Amen.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

Gustaaf VAN TWEMBEKE

echtgenoot van

Prudence SCHAMP

geboren te Michelbeke den 23 Januari 1863,
en schielijk overleden te Nederbrakel den 25 Juni
1947, gezaafd met het H. Oliesel.

De aardsche goederen en het leven zelf ver-
vliegen als de schaduw. God vreezen en zijn ge-
boden onderhouden is de ware bestemming van
den mensch : al het overige is ijdelheid.

Als het morgen is, denk niet dat gij den avond
zult bereiken : weest dus altijd bereid. Gelukkig en
wijs degenen die trachten te leven zooals zij wen-
schen bevonden te worden in het uur van den dood.

Wie altijd aan den dood denkt, sterft nooit
onverwacht. (H. Anselmus)

Niet een schielijken dood moet men vreezen,
maar den dood die én schielijk én zonder voor-
bereiding is. (H. Greg.)

Hebt medelijden met mij, hebt medelijden met
mij, gij tenminste die mijne vrienden zijt, want de
hand des Heeren heeft mij geraakt. (Job. 19.)

Uit de diepten mijner ellenden heb ik geroepen
tot U, o Heer, want ik weet dat Gij barmhartig zijt
en goedertieren. (De profundis.)

Duurbare echtgenooten en kinderen, ik ben
heengegaan wijl het leven mij niets anders meer kon
geven dan smart en ellende. Ik dank U voor uw
liefde en voor uw toewijding. Bewaart mijn gedach-
tenis in uwe harten en vergeet mij niet in uwe ge-
beden. (Eccl. 37.)

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

De 4 akten. (12 jaar afl.)

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.

De Familiën VAN TWEMBEKE en SCHAMP,

bedanken U voor uw blijken van deelneming
in den smartvollen rouw die hen treft.