

Hoe goed is toch de Heer voor hen die recht van harte
zijn! Ps 71

† ZALIGE GEDACHTENIS †

van

HENRI VAN TWEMBEKE

echtgenoot van

MARIA IEMANTS

geboren te St. Maria-Oudenhove den 28 September 1890, en
godvruchtig overleden te Nederbrakel den 14 Maart 1948.

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

POSTBODE

Oud-strider van den oorlog 1914-18, vereerd met al de
verschillende oorlogseeretekens: Vuurkruis, Oorlogskruis
met palm, Medalie van den Yzer, van de Zegepraal
Herinneringsmedalie, Burgerlijke medalie 1e Klas, enz.

Wij hebben een grooten schat verloren, want hij was een
man, die door zijn rechtschapen en minzamen omgang
met den evenmensch uitblonk in gediensigheid, een man
die door zijn opgeruimd gemoed de genegenheid en de
achting gewonnen had van allen. In den familiekring
was hij steeds de goede echtgenoot die ieverig werkte om
het geluk van zijn gezin, op zijn werk was hij de onbe-
rispelijke postbediende: "t'fakteurken immers blij, — die
zijn dienst deed, rap en knap!., Hij vergat zijn eigen leed
om steeds overal vreugde en blijdschap te brengen en de
droeve kwaal die hem noodlottig werd, verdroeg hij gela-
ten en onderworpen aan Gods H. Wil. Die inschikkela:kneid
met Gods Alwize Voorzienigheid was ook het heerlijk en
troostend kenmerk van z'n laatste dagen: hij heeft den
laatsten strud goed gestreden! Welaan dan gij goede en
getrouwe dienaar tredt binne in de vreugd uws Heeren!

Dierbare echtgenoot ik draag in de eeuwigheid de zoete
herinnering mede van uw genegenheid, uw liefde en on-
verdrotten zorgen. Gaarne had ik nog eenige jaren bij
U willen blaven. Doch draagt gelaten die zware be-
proeving ter eere Gods. Troost U bij de gedachte dat nu
mijn liden is veranderd in leven en dat onze liefde hierbo-
ven blijft voortduren. Wees m'n ziel indachtig in uw gebe-
den en goede werken!

Vaarwel en tot weerziens in de eeuwige blijdschap.

De 4 akten voor den overledene a. u. b.

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdtacourt,

Mevrouw Henri VAN TWEMBEKE geboren Maria IEMANTS:
De Familiën VAN TWEMBEKE, IEMANTS, VEKEMAN en
JANSSENS;

BEDANKEN U voor de blijken van deelneming
in de rouw die hun tref.