



DANKBARE HERINNERING AAN  
MEVROUW

**IRMA VAN TWEMBEKE**

weduwe van de Heer  
**JULES DE BACKER**

geboren te Nederbrakel op 1 maart 1910 en  
godvruchtig overleden in het Rustoord "Ter  
Linden" te Steenhuize op 26 oktober 1993,  
voorzien van de H. Sakramenten der zieken.

---

De families **VAN TWEMBEKE, DE BACKER,**  
**DE GEETER** en **D'HAENENS,**

zijn U zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begrav. Van Den Driessche, Geraardsbergen

Moeder, te plots is uw heengaan, wij zullen U missen. Gij zijt voor ons allen een voorbeeld geweest. Samen met vader hebt gij hard gewerkt en gelukkig geweest op het hof. Met goedheid en liefde hebt gij voor ons gezorgd, niets was U te veel. Gij waart zo fier op ieder van ons en wist U gelukkig wanneer wij gezellig samenwaren.

Gij waart de sterke vrouw steeds moedig en geduldig, ook in lijden en beproeving wist gij ons nog op te beuren en aan te moedigen.

Verbonden met de kerk en de priesters was uw zondag een dag voor de Heer en een medeleven met het gebeuren op de parochie.

Heer onze God, doorheen onze droefheid zeggen wij U dank voor al het goede en schone waarin moeder ons is voorgegaan. Mogen zij nu samen met alle heiligen delen in uw eeuwig leven.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, dank om uw genegenheid en liefde, wij blijven verenigd in het gebed.