

Gelukkig die leeft en sterft in vriendschap met
God. H. Alph.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Joannes-Baptist-Cyriel Van Twembeke

echtgenoot van

BERTHA SCHAMP

geboren te Nederbrakel, op 28 Augustus 1885 en
er godvruchtig overleden op 22 December 1952,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De zoetste troost die de mens in het graf meedraagt
is de getuigenis van zijn geweten dat hij altijd geleefd
heeft als een ware christen, godsdienstig, eerlijk en
treffelijk, vijandig van alie onrecht.

Zo leefde deze dierbare overledene : godvrezend,
toegewijd voor zijn gezin, afkerig van het kwaad.

Hoe wijs en voorzichtig zijn zij die het uur van hun
dood steeds voor ogen hebben en zich dagelijks
door een christelijk leven voorbereiden tot dit ontzag-
lijk ogenblik van hun dood, die ons leert dat alles
ijdel is op deze wereld, behalve God te dienen en Hem
te beminnen. Nav. v. Chr.

Mijn dierbare Echtgenote, beminde Kinderen, gij
weet hoe mijn leven U was toegewijd. Ik meende
jaren lang nog bij U te zullen mogen blijven, doch O.L.
Heer heeft het anders geschikt. Laten we Gods Heilige
Wil volbrengen hoe hard het ons ook valle... Vaart
allen wel en God zegene en beware U. Hebt dank voor
uwe offerende liefde en goede zorgen. Bewaart mijn
aandenken in uw hart en bidt veel voor mij.

Tot weerziens in de Hemel !

Goede Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De 4 akren.

Vandendriessche, opv. Paul DeVleeschauer, Nederbrakel.

Mevrouw Cyrille VAN TWEMBEKE, geboren Bertha SCHAMP;
Mijnheer en Mevrouw Adrien VAN TWEMBEKE-DE LANGHE en zoon;
Mijnheer en Mevrouw Adolphe DE LEEUW-VAN TWEMBEKE;
De Familiën VAN TWEMBEKE-WATTEZ en SCHAMP-DUJARDIN,

Bedanken voor de blijken van deelneming in de smartvolle
rouw die hen treft.