



Om eeuwig gelukkig te leven werd geroepen
bij God
DE HEER

JOSEPH VAN TWEMBEKE

echtgenoot van Alice CLINQUANT

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 7 juni 1909
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel
op 4 oktober 1976,
gesterkt door de H. Sacramenten der sterven-
den en de Pauselijke Zegen.

Zalig die sterven in de Heer.

De dierbare overledene heeft zijn leven ge-
vuld met werken en zorgen voor de zijnen.
Vertrouwvol mogen we dan ook de Heer vra-
gen dat Hij zijn dienaar goedwillig tot Hem
zou nemen.

Hij had een sterke wil, was streng en veel-
eisend voor zichzelf, en kon met de kleinste
attentie heel gelukkig zijn.

Hij was joviaal en minzaam in de omgang
met zijn vrienden en zijn kennissen. Iedereen
kende hem. Als hij ziek werd, viel het hem
dan ook moeilijk te verwerken dat hij geleide-
lijk aan uit de circulatie geraakte en alleen
met de herinneringen aan zijn vroegere rela-
ties moest leven. Toch wou hij zich nooit
verloren geven en door de kleinste hoop die
hem gegeven werd was hij beïnvloedbaar.

God had een plaats in zijn leven. Hij was
zijn rots en zijn sterkte. Op zijn ziekbed von-
den we hem dikwijls met gevouwen handen,
terwijl hij zich binnensmonds richtte tot Hem,
die het beslissend woord kan spreken over het
leven van elke mens.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind,
houdt U sterk, stelt uw vertrouwen op God.
Eens zullen wij terug samen gelukkig zijn.
Mijn Jezus barmhartigheid.

Alice CLINQUANT, zijn echtgenote;
Romain en Arlette LANDRIE-VAN TWEMBEKE,
Eric VAN TWEMBEKE, zijn kinderen;
Katrien LANDRIE, zijn kleinkind;
De families VAN TWEMBEKE, CLINQUANT,
FLAMMEE en GOSSEYE,
danken voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.

Drukk. De Ruyver - Brakel