

Gelukkig de mens, die leeft en sterft
onder Maria's bescherming.

†

Gedenk in uw gebeden, vooral in de zondagsmis,
de ziel van Mijnheer

Jozef VAN TWEMBEKE

echtgenoot van Mevrouw

Ida HAEGEMAN

geboren te Nederbrakel, de 5 februari 1907,
en overleden te Opbrakel, de 2 december 1968.

Aan God alleen is het uur van de dood bekend. Het stervensuur is het uur waarin men de waarheid klaarst vóór ogen ziet; dan begrijpt men dat de wereld niets kan geven dat de mens volkomen kan bevredigen en gelukkig maken, en dat een mensenleven maar alleenlijk van tel is in zover het christelijk wordt doorgebracht.

God mengt dikwijls het geluk op aarde met bitterheid, opdat wij in ons leven nog een ander geluk zouden betrachten dat niet bedrieglijk is.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen; vergeet mij niet in uw gebeden, vooral in de zondagsmis.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

H. Barbara, Patrones van de goede dood, bid voor ons.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw bliken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families VAN TWEMBEKE,
SCHAMP,
HAEGEMAN,
VAN DER STICHELEN.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470