

De Heer is verrezen, alleluia, alleluia !



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Jozef, Antoine, Marie, Aimé

VAN TWEMBEKE

echtgenoot van Mevrouw

Hedwig VAN DE KERKHOVE,

geboren te Rozebeke op 1 januari 1897
en wonende te St.-Blasius-Boekel,
godvruchtig overleden in het St.-Elisa-
bethziekenhuis te Zottegem
op 1 mei 1980, gesterkt door de Sakra-
menten der zieken.

Lid van de Voortplanting van het Geloof.
Oudstrijder 1940-1945.

Met het afsterven van Jozef verdwijnt uit
onze parochiale gemeenschap een vriendelijke
en zachtmoedige medeparochiaan.

De dierbare overledene die geboren werd
in de vorige eeuw - zo heel veel mensen
geboren uit die eeuw zijn er niet meer -
heeft een lang en werkzaam leven achter
zich. Hij heeft de harde levenswet en de
strijd voor « het dagelijks brood » voor zijn
groot gezin nog meegeleefd. Kruisen van lij-
den werden hem in dit leven niet gespaard :
zo zag hij ondermeer twee dochtertjes al te
vroegtijdig hem voorgaan naar het eeuwig
leven.

Als een door-christelijke en milddadige
man en als een goede huisvader gaf hij
niet alleen zijn werk maar ook het goede
voorbeeld voor zijn kinderen.

Hij was binnen het bedrijf dat hij samen
met zijn zonen had uitgebouwd zo gelukkig,

omringd als hij was door de goede zorgen
van zijn echtgenote en dochter.

Steeds opgeruimd, welwillend en godvruch-
tig en met een dankbaar hart ontving hij de
laatste jaren van zijn leven « de hoogdag »
en « zijn Pasen » bij hem thuis, nadat hij
lange, lange jaren zelf van uit die verre
uithoek van onze parochie met zijn fiets -
zijn lievelingstuig als fietsenmaker - stipt
en regelmatig ter kerke was gekomen.

« Kom, goede en trouwe dienaar, neem be-
zit van het Rijk dat U is voorbereid ».
(Evangelie). Zo heeft wellicht O.-L.-Heer tot
zijn goede dienaar, die tevens een goede
dienaar van zijn medemensen was, nu mogen
zeggen.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen en
kleinkinderen, lange jaren heb ik in uw mid-
den gelukkig mogen vertoeven. Hebt dank
om uw genegenheid en bijzondere zorgen.

Dierbare schoonbroer, schoonzusters, ver-
wanten en vrienden, gedenkt me met de mij-
nen in uw gebed. Dank om uw medeleven.

Aan allen, tot weerziens in het hemels
Vaderhuis.

Maria, hulp der christenen, bid voor ons.

De families VAN TWEMBEKE, VAN DE KERK-
HOVE, VAN WELDEN, VAN TWEMBEKE,
danken U om uw gebeden en rouwbeklag.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel