

Door vele verdrukkingen heen moeten wij het rijk  
Gods ingaan.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

**Jules VAN TWEMBEKE**

echtgenoot van

**Flore BETTESONE**

geboren te Nederbrakel, de 22 Augustus 1896 en god-  
vruchtig overleden te Oudenaarde, de 22 Mei 1952,  
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

**Oud-Strijder 1914-18**

Gij hebt ons, o Heer, voor u geschapen en ons hart  
kent geen ware vrede tot dat het in U ruste. (Aug.)

Ik heb in mijn leven veel gezorgd en hard gewerkt.  
En toen ik terugblikte op dien arbeid waarin ik mij  
vruchteloos vermoeid had, vond ik alles ijdelheid en  
vergankelijkheid.

Werk dan aan uw zaligheid zolang 't dag is, want  
eenmaal komt de nacht waarin niemand meer werken  
kan. (Jo 9.4.)

Mij omgaven stervensweeën en gevaren der hel  
overvielen mij; kwelling vond ik en smart. In mijn angst  
keek ik rondom mij en ik vond geen hulp. Tot U, o mijn  
God, heb ik dan opgezien, uit de diepten riep ik tot U :  
„ O Heer, geef gehoor aan mijn stem. Zo gij op onge-  
rechtigheden acht geeft, wie zal bestand zijn ? „ Maar  
bij de Heer is de barmhartigheid en in ruime mate is bij  
Hem verlossing. God heeft zijn smeking gehoord en  
barmhartig op hem nedergezien. Hij is gestorven stil en  
gelaten in vrede met God. Het zware kruis maakte U  
los van de wereld, wekte heimwee naar de eeuwige  
hemel in U op. In het kruis is heil.

G E B E D

Ontbind smeken wij, o Heer, de ziel van uw die-  
naar van allen zondenband, opdat hij, bij de heerlijk-  
heid van de verrijzenis opgewekt onder uw heiligen en  
uitverkorenen moge voortleven. Door Jezus-Christus  
onze Heer. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d.)

O Heer, geef hem de eeuwige rust. (300 d.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d.)

Mevrouw Jules VAN TWEMBEKE, geboren  
Flore BETTESONE;

De familiën VAN TWEMBEKE en BETTESONE,  
BEDANKEN.

.....  
Vandendriessche, opv. Paul DeVleeschauer, Nederbrakel.