

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Julia VAN TWEMBEKE

echtgenote van de Heer

Remi UYTTERHAEGEN,

geboren te Nederbrakel op 13 juni 1898 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel op 5 mei 1976,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Ons hart is bedroefd maar tevens voelen
wij ons dankbaar en fier omdat wij zo een
moeder hadden gekregen. Schone gaven naar
ziel en hart sierden haar persoonlijkheid :
vroom en goed was zij en de bezorgdheid
was voor haar een tweede natuur geworden.
Voor elke van onze zorgen was er een plaats
in haar hart en in haar gebed en haar H. Mis
droeg zij al onze verlangens aan God op, in
een stil vertrouwen op Zijn vaderlijke Goed-
heid en Voorzienigheid.

Toen zij de laatste maal haar huis verliet,
wist zij dat het was om de grote tocht te
maken naar de hemel ; de dood vond haar
dan ook niet onvoorbereid ; zij maakte van
haar sterven de bekroning van een vroom en
liefdevol leven.

Moeder, met eerbied bewaren wij uw ge-
dachtenis in ons hart. Moge gij, met onze
Moeder Maria en met alle moeders in de
hemel, waken over uw echtgenoot, uw kin-
deren en kleinkinderen, opdat ook ons leven
tot op het einde naar God gericht zou zijn.

God zegene en beware U.

De families VAN TWEMBEKE, PIEYNS,
UYTTERHAEGEN, DE CLERCO,

**zeer gevoelig voor uw bliken van innig
medeleven in hun rouw danken U oprecht.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel