

Mijn vader, hij was rechtvaardigheid.
Hij had de zware last op zich geladen,
een eerlijk mens te zijn,
in woord en daad.

Dat is het schone, dwaze kwaad
waar, na ons Here Jezus-Christus,
de sterkste man aan ondergaat.



Bid voor de ziel
van de Heer

LEON VAN TWEMBEKE

echtgenoot van Mevrouw
MADELEINE DE SMET

geboren te Nederbrakel, op 4 november 1912
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Oudenaarde, op 21 september 1975, gesterkt door de H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Grote droefheid en diepe smart heerst er in een diepbeproefde familie omdat veel te vroeg een allerbeste echtgenoot en zich steeds offerende vader aan de liefde van hen die hem zo nodig hadden door de onverbiddelijke dood werd ontrukkt.

Een man uit één stuk ging verrassend van ons heen. Een groot verlies voor zijn dierbaren, voor zijn personeel, voor de sport ... Wat schreef de pers? "Een schoon en gevuld le-

ven in dienst van de sport. Hij droeg een koersfiets en een voetbal in het hart. Men zal de steeds bereidwillige en toegewijde Leon missen, ..

Mijn dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, mijn dagen hier op aarde zijn geteld, nog graag had ik onder u vertoefd, doch ik heb gehoorzaamd aan mijn Schepper en God. Hebt dank voor uw liefde en genegenheid. Bidt voor mij.

Mijn beste familie en vrienden, vaartwel en tot weerziens. Mocht het offer van mijn leven, u al'en in liefde nog steviger samenbrengen om voor elkaar een steun en troost te zijn.

Uw deelneming was een ware troost voor ons.
Hiervoor danken u :

Mevrouw Leon Van Twembeke,
Heer en Mevrouw Armand Van Twembeke-De Backer en kinderen Vicky-Ann, Christiaan, Sabine en Kurt,
Heer en Mevrouw Carlos De Wannemacker-Van Twembeke en kinderen Els en Wim,
De families Van Twembeke, De Smet, Flammeé en Schamp.