

†

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

**LUCIE, PRUDENCE
van twembeke**

echtgenote van Marcel Vande Vijver,

geboren te Nederbrakel op 29 april 1930
en godvruchtig overleden te Zottegem
op 27 juli 1989.

De families

Van Twembeke, Vande Vijver,
Haegeman, Bettessone,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : vrijdag 18 augustus om 19.30 u.

Aan mijn moeder.

Ik heb gedroomd, o moeder,
dat gij op sterven laagt,
en voor het al te sluiten,
mij lang in d'ogen zaagt.

Gij spraakt van eerlijk blijven,
van recht door 't leven gaan ;
hebt toen nog eens geglimlacht,
en alles was gedaan.

'k Wou om vergeving smeken,
waarvoor, ik wist het niet,
en bij u nederknielen ;
mijn knieën bogen niet.

Toen wist ik dat 'k u nimmer
nog iets vergelden kon.
Uw stem deed mij ontwaken
in 't klare licht der zon.

Daar blonken grote tranen
van heil en droefenis.
En 'k voelde diep in 't harte
wat ene moeder is.

(*Willem Elsschot*)

Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel
Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel