

Wie leeft en gelooft in Mij, zal niet sterven voor
eeuwig.

†

**In de vrede van de Vader moge
eeuwig rusten**

onze geliefde moeder Mevrouw

Maria-Theresia VAN TWEMBEKE

weduwe van Mijnheer

REMI COESENS

geboren te Nederbrakel, de 30 september 1871
en er godvruchtig overleden de 16 december 1965,
met de Heer in vrede bewaard door Zijn Sacrament.

Wij danken de Vader omdat Hij ons moeder zolang
bij ons heeft gelaten. Samen met onze vader heeft zij
voor ons gezorgd, ons opgevoed in haar eigen sterk
geloof, in trouwe dienst aan de H. Kerk, in taai werk-
zaamheid en goedheid onder elkaar. Zolang zij het kon
was zij voor ons de altijd bezorgde en goede moeder,
geduldig, goedertieren, zonder zichzelf te zoeken, alles
bedekkend, alles gelovend, alles hopen, alles dul-
dend, zoals Sint Paulus de echte Liefde beschrijft. Met
liefde hebben wij haar mogen bijstaan in haar eigen
lijden gedurende haar laatste levensjaren, waarin zij
voor ons nog een voorbeeld was van moed en over-
gave aan Gods' Heilige Wil.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, bidt voor mij en hebt dank voor de goede
zorgen. Leef gelukkig in liefde onder elkaar en in
vrede met God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Vandendriessche-De Vleeschauwer Nederbrakel

De families COESENS, VAN TWEMBEKE,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.