



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Marie VAN TWEMBEKE

weduwe van Robrecht DE TEMMERMAN.

Zij werd geboren te Nederbrakel
op 8 december 1905 en ontsliep in de Heer
in de Sint-Elisabethkliniek te Zottegem
op 20 februari 1988, voorzien van Kristus in zijn
H.H. Sakramenten.

—
Een mens, zacht in haar omgang, mild in haar
oordeel, vol liefde voor haar man, kinderen en
kleinkinderen, is nu overgegaan naar het eeuwig
leven.

Zij kende zorgen en een harde tijd,
vreugde maar ook verdriet.

Haar geloof gaf haar vertrouwen
om de beproevingen geduldig te aanvaarden.

Haar kinderen was zij zo nabij;
haar kleinkinderen steeds indachtig,

hun vreugde was haar vreugde
hun verdriet ook het hare.

Nu is hier haar tocht ten einde.

God,
haar heengaan doet ons pijn,

neemt Gij de droefheid weg uit ons hart
door het geloof in Uw eeuwig leven.
Dankbaar voor wat Gij ons langs haar hebt
gegeven bidden wij:
geef haar nu eeuwige rust en vrede
zorg dat in onze verkleinde familiegemeenschap
door haar ons hart groter wordt,
dat er geen eenzaamheid heerst
maar dat wij elkaar nog meer tot steun
en sterkte zijn.

Dank aan mijn geliefde kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen, voor de jaren van geluk
en liefde.

Dank U, dierbare familieleden en vrienden, voor
uw genegenheid.

De families

VAN TWEMBEKE, VAN DER BEKEN,
DE TEMMERMAN, ROMEYNS,

danken U.

Namis : woensdag 9 maart 1988 om 19.30 uur.

—
Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel