

Zij ruste in vrede.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie Coleta Van Twembeke

weduwe van Mijnheer

Jan-Baptist DE GEETER

geboren te Michelbeke de 16 maart 1872 en er godvruchtig overleden de 11 september 1956
versterkt door de laatste H.H. Sakramenten
Lid van godsdienstige genootschappen.

Wanneer wij het lichaam van de mens dood en roerloos op het sterfbed zien liggen, dan overwegen wij de vergankelijkheid van dit aardse leven en de eeuwige waarde van de ziel.

Deze goede en deugdzaam vrouw heeft van in haar jeugd het kwaad gevluht en zich beijverd om met Gods genade verdiensten te verwerven voor de Hemel.

Zij heeft veel gebeden en, een goede gezondheid genietende, veel gewerkt voor haar huisgezin.

Bij het ziekbed van haar echtgenoot heeft zij maanden doorgebracht als een engel van liefde en opoffering, ten koste van haar eigen gezondheid. Haar laatste levensjaren heeft ze gesleten in stille eenzaamheid God dankende voor de vruchten van haar welgevuld leven. - Toen op hoge ouderdom een ongeneeslijke kwaal haar aangreep, kwam geen klacht over haar lippen en haar laatste woorden waren "mijn kinderen, ik voel mijn einde naderen, doch dat Onze Lieve Heer er zijn werk mee doe...

Beste kinderen en kleinkinderen, vaartwel! Vergeet mijn goede voorbeelden en raadgevingen niet! Doet uw plichten en betrouwt op Gods Voorzienigheid. Ik dank u voor uw goede zorgen.

Beste familieleden en kennissen, ik reken op uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(300 d. afl.)

Uitg. Mw L. De Vleeschauwer - Michelbeke



Mijnheer en Mevrouw Maurits DE GEETER-DE PESEMIER,

Mijnheer en Mevrouw Frans DE GEETER-DECONINCK,

Mejuffer Lucienne DE GEETER,

Heren Lucien, Willy, Wilfried DE GEETER,

De familiën VAN TWEMBEKE, DE GEETER, DE CROO, VAN ASSCHE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van christelijke deelneming en DANKEN U.