

Zij was de wijze maagd die de Heer wakende vond.

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van

Mathilde VAN TWEMBEKE

dochter van

Charles-Louis & Anna-Maria Van der Linden

geboren te St. Maria-Oudenhove, de 14 October 1858 en
godvruchtig overleden te Nederbrakel,
de 9 April 1948, voorzien van H.H. Sakramenten der
stervenden.

*Zij was lid van de Confrerie van de H. Barbara,
de Derde Orde van St. Franciscus, van de Congregatie
van O. L. Vrouw en alle andere godvruchtige genoot-
schappen.*

Van haar mag zonder de minste weerhoudendheid
getuigd worden dat zij een schoone Ziel was : zij was
dooren door christelijk van den goeden ouden stempel:
eenvoudig, minzaam, godvruchtig, rechtschapen, recht-
zinnig; een vrouw die God vreesde en nauwgezet van
alle kwaad afweek. Zoolang zij kon, kwam ze stipt ter
kerke en kweet er voorbeeldig haar godsdienstplichten.
En wat was ze teneergedrukt als ze gevoelde dat ze
dat niet meer zou kunnen tot den laatsten dag van haar
leven. Maar toen verdubbelde ze thuis haar gebeden ;
van haar huisje miek ze een bidplaats. - Bij allen die
haar kenden was ze dan ook in hoge achting en ieder-
een sprak over haar met lof omdat haar wegen zedig en
vreedzaam waren en haar levenswijze onberispelijk.

Job. I - Jud. VII.

Haar dood, getrouwe weerklank van haar vroom
leven is kostbaar in 's Heeren oogen.

Dierbare Bloedverwanten, gij weet allen hoe ik U
genegen was ; weet dus dat mijn liefde tot U niet sterft.
Ik weet ook dat uwe genegenheid mij zal volgen tot in
de Eeuwigheid en dat gij mij dat zult bewijzen met veel
en vurig voor mij te bidden. Ik dank U hierom en ik
smeek God dat Hij overvloedig geestelijk en tijdelijk
zegene. Vaart allen wel en leeft schoon! Tot weerziens
in den Hemel.

O, Maria, ik was steeds uw toegewijd kind, ver-
laat uw trouwe Congreganiste niet maar breng mij
spoedig tot dicht bij uw Zoon.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De familiën VAN TWEMBEKE, VAN WIELENDAELE en VAN DER LINDEN ;
zeer gevoelig voor de blijken van deelneming, hen
betoond bij het overlijden van hun geliefde Tante,
Groottante en Overgroottante,

BEDANKEN.

Vandendriessche-De Vleeschauwer Nederbrakel.