

Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij aan de allereenvoudigsten hebt geopenbaard, wat onbegrepen bleef voor zogenaaemde wijzen en verstandingen. (Mt. 11,25)



**GEDENK IN UW GEBED DE VROME ZIEL
VAN DE HEER**

Oscar-Albert VAN TWEMBEKE

echtgenoot van Mevrouw
Maria COPPENS

geboren te Nederbrakel op 14 april 1894 en er godvruchtig overleden op 5 december 1968, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Oorlogsverminkte 1914-1918,

Vereerd met het Oorlogskruis met Palm — Vuurkruis — Ridder in de Kroonorde met zwaarden — Ridder in de Leopoldsorde met zwaarden.

In de stilte van een winterdag is deze bescheiden man bij de Vader teruggekeerd.

Als jonge soldaat in de oorlog getroffen droeg hij in een zwak lichaam een schone ziel. Zijn trouwe dienstbaarheid, zijn gelijkmoedige goedheid, zijn attentievolle vriendelijkheid waren een afglans van het geloof waarvan hij leefde.

Wij hebben hem steeds gekend als een tevreden mens.

De laatste adventsweken waren voor hem een echte tijd van verwachting. Hij voelde dat hij de levensavond had bereikt en hij keek uit naar een Geluk, dat groter was, dan hetgeen wij hier op aarde kunnen vinden. Nu heeft hij dit geluk bereikt.

Dierbare echtgenote, die uw leven met het mijne hebt verbonden en die mij uw bezorgde genegenheid steeds liet voelen, heb dank

en troost U omdat ik eeuwig gelukkig ben.

God, verhoor ons gebed en neem uw dienaar op in uw goddelijke gelukzaligheid.

De families VAN TWEMBEKE, COPPENS, DE
CUBBER, GOSSEYE,

danken U van harte voor uw blijken
van deelneming en vrome gebeden.

Drukk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel.