

Hij was groot in zijn eenvoud,  
behulpzaam voor ieder.

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

**René, Arthur, Sylvain  
VAN TWEMBEKE**

**echtgenoot van Mevrouw Alice Spitaels.**

Hij werd geboren te Nederbrakel  
op 25 september 1925 en overleed plots  
in de kliniek Zusters van Barmhartigheid  
te Ronse op 23 januari 1991.  
Gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

De families

Van Twembeke, Gosseye,  
Spitaels, Vandenmenschbrugge,  
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis :

maandag 11 februari 1991 om 19.30 u.

Onverwachts kwam God onze geliefde  
echtgenoot, vader en grootvader roepen.  
Gelukkig de mens die zo leeft, dat hij  
altijd bereid is om te sterven.

Nu hij van ons is heengegaan, voelen  
wij des te meer aan hoeveel wij van  
elkaar hielden en wat hij voor ons ge-  
daan heeft en geweest is.

Hij vond zijn geluk bij de zijnen die hij  
nu plots heeft moeten verlaten, maar  
die hij nu opwacht in onze hemelse thuis.

Heer, wij bidden dat hij moge voortleven  
in ons en dat wij in ons gebed met hem  
verbonden mogen blijven.

---

Rouwleiding bvba "RAOUL", Brakel  
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel