

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## **René, Gustaaf VAN TWEMBEKE**

**echtgenoot van Mevrouw Maria DE GEETER.**

Geboren te Nederbrakel op 8 juli 1893 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 29 december 1981, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oorlogsinvalid 1914-1918.

Lid van de Oudstrijdersbond.

---

Wij hebben vader bij dit nieuwjaar geen gelukwensen meer kunnen aanbieden, maar door ons gebed kunnen we meehelpen dat deze dagen voor hem echt heilvol zouden zijn door zijn intrede in de hemel.

Hij heeft in volle gezondheid een uitzonderlijke hoge leeftijd mogen bereiken met vele mooie dagen maar ook tegenslagen en pijn werden hem niet bespaard. Als jeugdige man heeft hij de eerste wereldoorlog meegemaakt, heeft hard gewerkt voor zijn gezin en moest zijn enige zoon van wie hij zo veel hield,

op jonge leeftijd zien heengaan. Toch is hij de gediensstige en werkzame man gebleven tot zijn levenseinde toe. Als een schoon mens zal hij blijven voortleven in de gedachten van allen die hem gekend hebben en allen die hij geholpen heeft.

Geliefde echtgenote, 62 jaar zijn we gelukkig mogen samen zijn en hebben we mekaar steeds geholpen en gesteund. Met Michel blijf ik voor u zorgen.

Geliefde kinderen, ik ben er zeker van dat ge moeder, zoals voorheen, met uw voorbeeldige genegenheid zult blijven omringen, dank daarvoor.

Geliefde familie en bekenden, ook aan u nog een laatste afscheidsgroet en denk vaak nog eens aan mij.

De families :

VAN TWEMBEKE, FOUBERT, DE GEETER,  
DE RUYVER,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Begr. Piteraerents, Tenbosse 24, Brakel

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel