



DE HEER NEME IN HET VADERHUIS OP  
DE ZIEL VAN DE HEER

**Victor VAN TWEMBEKE**

echtgenoot van Mevrouw

**Anna DE SMET,**

geboren te Nederbrakel op 23 december 1897  
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de  
Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel

op 18 juni 1972,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1914-1918.

Het is een troost voor ons dat vader bij  
het heengaan uit deze wereld mag terugblik-  
ken op een leven, waarin hij meer dan zijn  
plicht heeft gedaan.

Hij heeft vroeg en laat, veel en hard ge-  
werkt voor zijn gezin. Vele huizen heeft hij  
helpen opbouwen, vele stenen heeft hij ge-  
sjuuwd, met fierheid kon hij kijken naar zijn  
werk.

Hij was een stoere man met een gevoelig  
hart. Als een voorbeeldig echtgenoot beminde  
hij zijn vrouw; vele jaren trilden elkanders  
zielen gelijktijdig in wel en wee, in goede  
en kwade dagen.

Wij geloven dat God hem voor zijn taaie  
werkzaamheid en zijn goed hart zal belonen.

Beste echtgenote, kinderen en kleinkinderen,  
blijft eensgezind, houdt van elkaar.

De Heer zegene en beware U allen.

De families VAN TWEMBEKE, DE SMET, VAN-  
DERBEKEN, DE PESSEMIER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos De Vieschouwer, Brakel