



*Bid voor de ziel van zaliger Mevrouw*

## LUCIA AMELIA VAN UFFEL

weduwe van de Heer Adrianus DE REN  
echtgenote van de Heer Eduardus LAURIJSSSEN  
*geboren te Westmalle, 31 maart 1877, overleden  
te Ekeren (St.-Lucaskliniek), 3 februari 1960.*

**VOORZIEN VAN DE HH. SACRAMENTEN**  
**en de Pauselijke Zegen „In Articulo Mortis“**

Wat waart Gij goed, o Heer, ons zulk een goede echtgenote, een zorgzame en christelijke moeder te geven.

Lieve moeder, uw voorbeeld, uw doen en laten, zullen we immer vóór ons zien. Gij hebt God gediend in geloof, onderwerping en blijde werkzaamheid; uw christelijk leven is 't schoonste voorbeeld voor ons.

Zo blijft uw beeld in ons, moeder, zo zijt gij ons voorgegaan, zo willen wij u navolgen.

Dierbare echtgenoot, gij waart mijn sterke steun. Ik trachtte u een nederige hulp te zijn; treur niet over mij; in de zaligheid zien we elkander weer.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen, gij waart mijn vreugde en trots; ik dank u voor de kinderlijke genegenheid en zorgen; de liefde is de bron van geluk en vrede.

En gij allen, beminde familieleden, vrienden en kennissen, blijft mij uwe genegenheid betonen door uw gebed.



*Uw gebed tot latenis der ziel van onze dierbare overledene en uwe deelneming in onze droefheid hebben ons gevoelig getroost.*

*Wij danken U daarvoor van harte.*

De families VAN UFFEL, DE REN en LAURIJSSSEN.

J. VAN STAHEY-MERTENS, Begr., Paalstraat 88, Schoten. Tel. 52.45.54.