

"Tot U roep ik Heer, om hulp,
al mijn zorgen stort ik voor U uit,
al mijn angst leg ik voor U open. psalm 142,1



BID VOOR DE ZIEL

van de heer

ANDRÉ VAN VAERENBERG

geboren te Munkzwalm op 20 juni 1924
en onverwachts overleden te Zottegem-Strijpen
op 7 december 1982,
gesterkt door het sakrament der stervenden in extremis.

OUDSTRIJDER - OORLOGSVRIJWILLIGER 1940-45

Vereremerkt met de Herinneringsmedaille 40-45
en het Ere diploma N.S.B.

Niemand kan roemen op de dag van morgen,
niemand weet hoe die dag eindigen zal.
Gelukkig, die zo leeft, dat hij gereed is
om in het sterven, met Jezus, in God te zijn!

André bleef een trouwe, goede broer en buur,
oprecht en werkzaam.

Zijn ziek-zijn dwong hem tot beperking,
tot nog meer geduld en soberheid en het leven.

Hij was blij om een groet, om een gesprek,
om een teken van vriendschap.

Midden het veld en de natuur

wist hij de Schepper van alle leven nabij.

Op Hem en op Jezus, zijn Zoon, deed André beroep,
om zelf eerlijk te bestaan.

Nu hij plots is weggerukt uit ons midden,
blijven wij bidden en hopen, hem terug te zien,
bekleed met de Heerlijkheid van God.

"Heer, onze God, Vader van alle leven,
Gij geeft zin aan ons bestaan,
Gij laat niemand verloren, maar brengt tot leven,
wij bidden U en vragen, geef André
Uw volmaakt leven en geluk.
Beloon hem om zijn vriendschap met Jezus, uw Zoon,
om zijn goedheid en vriendschap met zijn naasten.
Geef hem, uw vrede en vreugde,
help ons verder te groeien in trouw aan elkaar,
omwille van Jezus, de Christus, onze Heer.
Amen."

Roger Van Vaerenberg,

Aimé en Laura Van Vaerenberg-Van

Kerckhove, kinderen en kleinkind,

Norbert en Godelieve Van Vaerenberg-

Bruyland en kinderen,

De families Van Vaerenberg en

Van De Walle

danken U hartelijk voor uw gebed

en blijken van deelneming.

Druk Melckebeke Zottegem - Koster Strijpen