

In het kruis ligt het heil.



BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

## Jules, Cyriel Van Vaerenbergh

weduwnaar van Mevrouw

MARIA VAN WASSEHOF

geboren te Denderhoutem op 28 november 1891  
en tengevolge van een verkeersongeluk overleden  
te Gent op 13 februari 1967.

gesterkt door de H.H. Sakramenten der zwaar-zieken.

Te midden van een nog rusteloze activiteit, niettegenstaande zijn hoge jaren, werd de dierbare overledene overgeplaatst in dat andere leven, waar hij zo intens mee bezig was, en waar hij in zijn kinderlijk geloof steeds meer wou over weten. Steeds was hij gereed om anderen te helpen in hun geestelijke nood en ze door zijn inzichten moed te geven in het leven. Moge de Heer hem nu klaarheid schenken, moge hij nu dat andere leven leren zien zoals het is: zo totaal anders dan wij mensen volgens onze menselijke denkwijze het ons voorstellen, zóveel heerlijker en zó totaal gelukkig makend!

Bemide Kinderen, Kleinkinderen en Familie, dank U voor Uw genegenheid en Uw zorg voor mij. Laten we de Heer danken omdat Hij me zolang heeft laten gezond zijn en werken. Dit pijnlijk ongeval treft U diep, doch het bespaart mij de lasten van de oude dag. Bidt voor mij opdat we allen samen met moeder eens bij de Heer zouden verenigd zijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Hr en Mw Dominique VAN VAERENBERGH-MEERT, kinderen en kleinkinderen.

Hr en Mw Roger DE PUYDT-VAN VAERENBERGH en kinderen.

Hr en Mw René VAN VAERENBERGH-SCHOUPPE en kinderen.

Hr en Mw Jan VAN HOOREBEEK-VAN VAERENBERGH en kinderen.

Hr en Mw Roger D'HONDT-VAN VAERENBERGH en kinderen.

Hr en Mw Prosper VAN VAERENBERGH-BOELAERT en dochter.

De families VAN VAERENBERGH, VAN WASSEHOF, DE DECKER en DE BODT

danken U van harte,  
voor uw bliken van deelneming,  
uw kristelijk medevoelen en gebed.

---

Drukk. G. Lauwereys, Kerksken