

«Ik ben de Verrijzenis en het Leven»



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Kamiel VAN VAERENBERGH

Echtgenoot van Mevrouw

MARGARETA DE FREYN

geboren te Appelterre-Eichem op 2 augustus
1903 en er godvruchtig overleden op 7 ok-
tober 1960.

Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden en
de Pauselijke Zegen.

In stille eenvoud als voorbeeldig huisvader en
trouw echtgenoot heeft de dierbare overledene
geleefd voor God en zijn gezin. Openhartig,
rechtvaardig en gediensig, was hij ook een ware
kristen door iedereen geacht en bemind.

In volle onderwerping aan de Wil van God
aanvaardde hij de pijnlijke beproevingen en
kwellingen van zijn langdurige ziekte. Gelou-
terd door het lang lijden heeft deze brave man
in volle berusting en totale overgave op het feest
van O. L. Vrouw van de Rozenkrans zijn schone
ziel aan O. L. Heer teruggegeven.

Bemide Echtgenote, hartelijk dank voor uw
innige liefde, uw onverpoosde toewijding en uw
tedere zorgen, want oneindig veel hebt ge voor
mij gedaan, de Heer alleen kan u dit vergelden.

Mijn lieve Kinderen en Kleinkinderen, zo
gaarne was ik nog bij u gebleven, maar God
heeft er anders over beschikt; weest gij nu de

troost en steun van moeder en vergeet mij niet
in uw gebeden.

Dierbare Broer, Zusters, Bloedverwanten en
Vrienden, hebt dank voor uw trouwe genegen-
heid, bidt voor mij en tot weerziens in de hemel.
Koningin van de Rozenkrans, bid voor hem.



De familiën

VAN VAERENBERGH,
DE FREYN,
ARENTS,
DE TANT en
VAN ASBROECK

zeer getroffen door uw vroom gebed en
meevoelen in de rouw, **DANKEN U.**

Drukk. A. Van Der Bracht, Voorde.