

†

VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

**J. ALBERT VAN VOOREN**

**echtgenoot van Mevrouw RACHEL DE RUYCK**

Adj. directeur der directe Belastingen.  
Commandeur der orde van Leopold II.

geboren te Oosteeklo op 3 oktober 1914 en godvruchtig overleden te Waregem op 29 juli 1977, gesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

---

Een edel en karaktervol mens is ons veel te vroeg ontvallen.

Vroom van aard en betrouwbaar op Gods liefde leefde hij met een dankbaar hart tot zijn Schepper voor de Schepping waarvan hij een stukje was.

Albert hield van het leven, was plichtsbewust in zijn werk, had nauw contact met zovele mensen en bezat een voorliefde voor planten, bloemen en dieren.

Zijn sterke wilskracht en een klare kijk op de wereld van nu bezielde hem om, na zware heelkundige ingrepen, een optimisme aan de dag te leggen om jaloers op te zijn. Voor niemand wilde hij een last betekenen.

Volle vreugde vond hij in een gezellig thuiszijn met zijn echtgenote en familie in de door hemzelf opgebouwde huis en tuin.

Zijn spreken was dikwijls doorspekt met een vleugje humor voor zijn geliefde echtgenote en zijn dichtste omgeving.

Pépé, dank voor de liefde die ge ons hebt bijgebracht voor Gods natuur waarin we u blijvend zullen ontmoeten nu en in het hiernamaals.

Mijn dierbare echtgenote, u kan ik niet genoeg dank zeggen om alles wat u voor mij hebt gedaan met een ongehoorde toewijding.

Mijn dierbare kinderen oprechte dank om alles wat u voor mij hebt gedaan. Weest gij nu vooral de grote morele steun voor mama.

John en Ann, dank voor de vele vreugden die ge mij hebt bezorgd ondanks uw jeugdige leeftijd. Ik zal u blijven beschermen en volgen van hierboven.

Mijn duurzame familieleden dank om de vele bezoeken en alle attenties me betoond. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Beste vrienden en kennissen, mijn goeie mensen uit mijn werkmiddelen, oversten en allen die mij zoveel geholpen hebben, oprechte dank om uw welgemeende vriendschap en vertrouwen me geschonken.

Eerwaarde zusters, dokters en al het verplegend personeel van de Onze Lieve Vrouw Kliniek te Waregem dank om de uitermate fijne zorgen me verleend.

Dank ook aan het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis van Deinze.

Onze Lieve Vrouw van Vrede, bid voor ons !

---

Mevrouw Albert Van Vooren

De Heer en Mevrouw Marc Vooren-De Pourcq

John en Ann Van Vooren

danken voor uw gebeden en blijken van deelneming.



Rouw: Michels - Deinze

Druk. De Muyter - Deinze