



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

André VAN VRECKEM

zoon van wijlen Gustaaf en Margrite
VAN VRECKEM - VANDERHAEGEN
levensgezel van Mevrouw Rosine HAEGEMAN

geboren te Ninove op 13 maart 1950
en onverwachts thuis overleden
te Lierde op 7 juni 1999,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families

VAN VRECKEM - VANDERHAEGEN
HAEGEMAN - VAN DER STOCK
danken U voor uw meelevens en gebed.

Namis op zondag 4 juli 1999 om 11 uur in de
parochiekerk te Sint-Maria-Lierde.

Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.

Kosovo Pristina Belgrado:
zoveel doden zoveel vluchtelingen
hoe kun je nog leven?

Moet je gewoon maar doen
wat je doet?

Je koffie drinken
kijken naar teevee
go to the Far West
een beetje vrede
sociaal en joviaal
graag bij vrienden
als André.

We weten wel:
ooit zal de zon exploderen
zelfs de bergen sterven
de aarde zal verkleumen
niets niemand blijft leven.
We bestaan om te leven
desnoods op brekebenen
met nieuwe heupen
langzaam de trappen op
als André.

Géén 50 als André
is vreemd
te vroeg.

Vallen in de morgen
de laatste val
is niet goed.

Een mens moet toch
de rit voltooien?
De auto staat op de stoep
voor welke rit - waarheen?
Waarom is leven
zo vanzelfsprekend?