



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

**Robert-Arthur-Fernand
VAN VRECKEM**

Echtgenoot van Mevrouw

Jeannine VAN DEN BORRE

geboren te Eschweiler, de 23 februari 1923,
godvruchtig overleden te Ternat, de 13 december 1962,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke zegen « in articulo mortis ».

Zacht en vriendelijk ging hij door het leven,
offervardig was hij; vol zorg en opoffering voor
zijn echtgenote en talrijke kinderen die hij allen
evenzeer beminde en hun het voorbeeld laat van
ongeveinsde deugd en werkzaamheid.

Duurbare Echtgenote, ge weet hoe node ik u ver-
laat met nog zo veel last en zorgen. Heb dank voor
uw grote liefde. Ik vertrouw u het talrijk kroost dat
God ons gaf tot Zijn glorie, bewaar ze op het pad
der deugd, bemin ze innig, doet ze voor mij bidden
en leer ze naar mij opzien in de hemel, waar wij
elkander zullen wederzien.

Mijn geliefde Kinderen, te vroeg, veel te vroeg
verlaat ik u. Eert en bemint moeder met dubbele
liefde, weest braaf en gehoorzaam. Bidt veel voor
mij en dat Gods goedheid u altijd overschaduwe.

Beminde Moeder en Schoonouders, gij hebt steeds
zo veel gedaan voor mij, ik dank u voor al uw
goedheid. Weent niet als mensen die geen hoop
hebben; aanvaardt het kruis dat God u overzendt.
Moge de Heer u troosten en sterken in uw groot leed.

Beste Zusters, Broeders, Schoonzusters en Schoon-
broeders, blijft mij uw genegenheid betonen met
mijn echtgenote en kindertjes bij te staan en te
steunen. Vaartwel allen en bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.

Mevrouw Robert VAN VRECKEM, gebo-
ren Jeannine VAN DEN BORRE en
kinderen;

De families VAN VRECKEM,
VAN DEN BORRE,
DE SAEGER
en THIJSSENS,

danken U voor de blijken
van innige deelneming.

Ondern. Begraf. W. Van Humbeek, Ternat. Tel. 52 15 03