

«Treed binnen in de vreugde van de Heer» (Mt 25,21)



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Jeanine, Norbertine

**VEECKMAN**

weduwe van

Gaston SCHIETSE

Moeder van

Dirk en Carine, Geert en André

Oma van

Bert

Zij werd geboren te Oosterzele op 14 mei 1929.

Zij is plotseling overleden te Zottegem

op 17 november 1997.

De priester zegende haar

en sprak over haar het gebed van aanbeveling

aan Gods barmhartige Liefde.

---

Op het gedachtenisprentje van Gaston staat te lezen: «Beste Jeanine, mijn allerliefste vrouwtje, uw nooit aflatende toewijding is een prachtig wonder van liefde. Ik dank u met heel mijn hart, met heel mijn ziel. Vanuit de Liefde van de Heer wil ik mijn dankbaarheid ten volle beleven».

Gaston heeft die dankbaarheid ten volle beleefd door zijn vrouwtje de kracht te geven om het afscheid moedig te dragen. We vermoeden dat Gaston aan de Heer gevraagd heeft aan Jeanine verder verdriet te besparen en haar nu al op te nemen in het Land van de ongerepte vreugde, waar alle leed gebannen is en elke traan gedroogd.

Het mooie hart van Jeanine is nu stil gevallen, maar haar eenvoudige liefde - zo ontroerend trouw in goede én kwade dagen - blijft! Nu beleven zij een gelukkig weerzien in de eeuwige Liefde van de Heer!

Heer God, wij danken U om al het goede dat deze vrouw en moeder heeft mogen volbrengen. Moge haar stille eenvoudige goedheid blijven voortleven in haar kinderen en kleinkind en allen die haar nabij waren.

Geliefde kinderen en Bert, die nu ook je oma moet missen; je geloof verzekert jullie dat pa en ik nog altijd bij jullie zijn. Wees moedig. Bid voor elkaar en wees goed voor elkaar. We blijven samen in Gods Hart. Nu nog in schaduw, eens in het volle Licht!

---

De families VEECKMAN, SCHIETSE  
VAN DEN BERGHE en KIELEMOES

*danken U voor uw aanwezigheid  
uw gebed en blijken van deelneming.*

begr. van de kerckhove - uitg. van boxstael, balegem.