

Ik ben de Verrijzents en het Leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FIRMIN VEECKMAN

weduwnaar van Mevrouw

MARIE-ZOË BAELE

geboren te Velzeke, de 28 april 1871 en er overleden,
de 3 februari 1962,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Gelukkig de mens die, bij de naderende dood zich in volle bewustzijn mag bereiden tot het scheiden uit dit leven en tot het overgaan in de eeuwigheid

De dierbare overledene was een eenvoudig en oprecht man. In noesten arbeid en liefdevolle bezorgdheid heeft hij gewerkt om zijn kinderen welstellend en gelukkig te zien.

Gelaten en onderworpen was hij wanneer hij de dood zag naderen. De rechtvaardige sterft immers gerust, de dood verrast hem niet.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familie, hebt dank voor uw genegenheid en tedere zorgen, vele gelukkige jaren hebben wij samen mogen doorbrengen. Uw liefde deed mij het leven beminnen. Bidt veel voor vader, Eens zien we elkaar terug in de Hemel.

H. Hart van Jezus, wees mijn heil.

R. I. P.

Feliers

De familie VEECKMAN,

De familie BAELE

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
GENEGENHEID EN GEBEDEN HEN BETOOND IN
HUN ROUW.